

Met honderden fotos, filmbeelden en geluid Jonkheid geeft boek uit over jarig Terlinden

Terlinden - Een boeiende reis door de geschiedenis van het schillerachtige Terlinden, dat belooft de plaat-

boek hoort, is zeer uitgebreid allerlei beeld- en geluidsmateriaal over Terlinden vastgelegd."

van. Aan de Via Mansueticus zijn op verschillende plekken, vooral bij kruisingen met regionale wegen, neder-

Dorpstraat met Kapel Terlinden



Terlinden in 1915, met op de voorgrond de oude Mariakapel die in 1964 werd gesloopt omdat het kruispunt moest worden verbeterd.

selijke Jonkheid aan de toekomstige lezer van het boek 'Terlinden, portret van een gehucht'.

"Het werks uitgegeven door de Jonkheid van Terlinden, die dezer dagen tenminste 125 jaar bestaat", wordt in een persbericht uitgelegd: "Het de bedoeling om het jubileum met de realisatie dit unieke document meer concreet te geven. Het is dan ook een boek geworden waarin op 240 kleurrijke pagina's de geschiedenis van Terlinden wordt beschreven, maar ook het Terlinden van vandaag kleurrijk is geportretteerd. Op een DVD, die bij het

Het boek verschijnt op 1 augustus en gaat inclusief DVD 25 euro kosten.

Terlinden ligt tussen de kerkdorpen Banholt, Reymerstok en Noorbeek, midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het gehucht telt zo'n 45 woningen en 140 inwoners. Al 1500 jaar geleden kan hier een nederzetting zijn ontstaan, langs een oude Merovingische weg, de Via Mansuetica. Die weg liep van Mastricht naar Trier en vormde een verbinding tussen twee nog oudere Romeinse heenvegen vanuit Keulen naar Trier en naar Ba-

zettingen gebouwd die later uitgroeiden tot grotere dorpen of die klein en intiem bleven, zoals Terlinden.

De oudste schriftelijke vermeldingen van Terlinden dateren uit de zestiende eeuw. Dat er rond 500 jaar geleden al geboerd werd, blijkt uit documenten uit het jaar 1542. Daarin is opgetekend dat Lammerich van der Lynden en Tysken Merte van der Lynden vaten speelt en ander graan verkopen. De naam 'van der Lynden' moet dan meer als plaatsaanduiding dan als achternaam worden gezien.

Het boek belicht in acht hoofdstukken allerlei facetten van het leven in Terlinden, vooral in de twintigste eeuw. Zo wordt in het hoofdstuk 'Mensen van vroeger' uitvoerig beschreven hoe in 1929 de 'pootige' weduwe Meke Willems' twee keer een inbreker het huis uit joeg, maar ook hoe dat voorval een plek kreeg in het Amsterdamse weekblad Het Leven. Legendarische dorpsfiguren als de kastelein en schoenmaker Sjeuf Defaux, thuislslager Sjeng Sienter en 'vroedvrouw Cornelia Custers-Mandefeld' worden gepoortretteerd. Ook Sienter uit Terlinden in 1964 samen met zes confrères werd vermoord in roerig Congo.

De Tweede Wereldoorlog heeft Terlinden zonder veel schade overleefd, maar op de bevrijdingsdag werden twee jonge inwoners ernstig gewond door Duitse boobytraps die op straat-versperingen waren aangebracht, om de oprukkende Amerikanen af te remmen.

Te lezen is ook hoe de Terlindenaren menigmaal hun toevlucht moesten zoeken in schuilkelders en hoe vier vliegers de dood vonden bij crasches nabij Terlinden. Een belangrijke rol in het boek is natuurlijk de Jonkheid toebedeeld, die enige vereniging in Terlinden, waarvan iedereen bij het verlaten van de basisschool lid wordt en dat vervolgens blijft tot hij of zij trouwt, dan wel langer dan een jaar samenwoont. Beschreven wordt hoe die Jonkheid de 'lijm van het gehucht' is, maar ook hoe een standvastige weduwe in 1951 wekelingse kerkdiensten van de Jonkheid moest verdragen, omdat ze geen 'huibeer' wilde betalen bij haar nieuwe huwelijk. En hoe de pastoor ooit een dansvergunning wist in te trekken omdat volgens hem 'de dansvloer de dorstvoer van de duivel' was.

Op de jaarlijkse roemruchte kermis van Terlinden kon het ook wel ruijs aan toe gaan. Een stevige melkbussophaler sloopte eens twee politiemannen onder

zijn armen en gooide ze de tent uit. "Het boek 'Terlinden, portret van een gehucht' is een kleurrijk portret geworden", wordt tevreden vastgesteld, "want van alle woningen en vrijwel alle inwoners zijn kleurfoto's in het boek te vinden. Ze zijn gemaakt door de kunstofograaf Pieter de Vries van Texel, die elk jaar minstens een maand in Terlinden woont als hij op de kunstbeurs Tefaf in Mastricht werkt. De DVD bevat bijna 600 foto's, tal van filmbeelden en een uniek geluidsfragment. Soldaat Hub De Ble vertelt in 1949 in een gesproken brief, vanuit Nederlands-Indië, hoe hij de eerste weken daar bij de troepen heeft beleefd."

DE TROMPETTER
het grootste en meest gelezen weekblad

Advertentieadviseurs
WWW.TROMPETTER.NL

Algemeen directeur:
André Peters
Comm. adjunct-directeur:
Ben Peters
Fac. adjunct-directeur:
Michel Coolen

Totale oplage: meer dan 1.000.000
18 regionale Trompetter-edities
en 19 lokale nieuwshdalen
Editie Mergelland
045-5739342

Advertentie adviseurs:
Danny Tak 045 - 5739342
Redactie:
Henk Frederiks (coördinator)
045 - 5739391
hfrd@tcomptetter.nl

Oplage 30.000 exemplaren
Verschijnt wekelijks
op dondersdag

Lezersafdelinggebied:
Banholt, Bergen, Berg en Terblijt, Bergsumhuizen, Cadeler en Keer, Diepenveld, Eckkraate, Epen, Eys, Eysersweide, Groot Westden, Gulpen, Houdrem, Hornem, Hulsgracht, Hoogerds, Klein Westden, Kuldigen, Noordbeek, Nijswiller, Pajfil, Pau, Peul, Reymerstok, Schenuder, Sint Geertruid, Schin op Geul, Sibbe, Sienacken, Beutenlaand, Vaele, Terhorst, Terlinden, Terziet, Trinneken, Uivend, Vael, Valkenburg aan de Geul, Viller, Vilt, Vroelen, Walmiller, Waarn de Wolsberg, Wille, Usaren.

Krachten over bezorging:
Distric 0900-0400039